

EEN INTENSE REIS THE EXPLORERS



Ga jij mee op avontuur?



SAMEN LEVEN *
SAMEN DENKEN * SAMEN LEREN



Ga je samen met ons ontdekken?

Als je een tijdje thuis hebt gezeten, is het vaak best spannend om weer een volgende stap te zetten. Misschien heb je je eerder op school niet veilig of niet begrepen gevoeld door de juf, meester of andere kinderen. Of misschien was het gewoon vet saai en wil je niet het risico lopen dat je opnieuw in die situatie komt. Dat is begrijpelijk...

Aan de andere kant, hopen wij dat je wel weer af en toe vonkjes in je buik voelt en het fijn zou vinden om het leven weer te ontdekken en samen te zijn met andere kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt als jij.



Wij denken dat jij daar klaar voor bent en zouden het leuk vinden als je met ons het avontuur aan zou gaan!

Natuurlijk wil jij wél weten waaróm je dan met ons op avontuur zou moeten gaan en wat we dan gaan doen... Logisch! En daarom willen we je er graag iets meer over vertellen.

Wij zouden graag stapje-voor-stapje samen met jou op ontdekkingsreis gaan.

In het eerste deel van ons avontuur gaan we samen kijken waar jouw talenten liggen en waar jij energie van krijgt en daar gaan we samen mee aan de slag. Samen ontdekken we jouw krachten. Misschien ben jij daarin al wel veel verder dan andere kinderen... Nou, dan gaan wij ook verder! Samen op een avontuur, waarin ook jij dingen leert.

Voor veel kinderen klinkt dat aan de ene kant leuk, maar aan de andere kant spannend. Misschien denk je: 'Wat als het té moeilijk wordt en ik het niet kan?' Dat geeft niks, want we zoeken samen naar wat jij nodig hebt om verder te komen. Pas als je echt nieuwe dingen ontdekt, ben je een echte Explorer. En stiekem hopen wij er ook een beetje op dat niet alles wat je moet leren makkelijk is. Als jij alles alleen zou kunnen, dan zijn wij er immers voor niks... Ook zo saai voor ons....

Hopenlijk krijg jij in het eerste deel van onze reis steeds meer zin om nóg meer te ontdekken. Daar gaan we namelijk daarna mee aan de slag!

Samen gaan we kijken hoe jij niet alleen het avontuur aan kan gaan, maar zélf een echte Explorer kunt worden. Je leert hoe je jouw superkrachten, zoals je denkkraft en je creativiteit in kan zetten om zelf tot oplossingen te komen. Jij leert wát je nodig hebt, hóé je dat kunt verwoorden richting anderen én hoe je het aan kunt pakken. Je wordt als het ware de kapitein van jouw eigen ontdekkingschip.

Soms zul je erachter komen dat je nog niet alle tools hebt om het avontuur aan te gaan op de manier die jij voor ogen hebt. Als kapitein op jouw schip moet je natuurlijk wel koers kunnen bepalen, kunnen plannen, op het juiste moment aan de slag kunnen gaan en de rust in je hoofd kunnen behouden om niet uit koers te raken.... Geen nood! Ook hier gaan we mee aan de slag. Je staat er niet alleen voor.

Ga je mee?

Hopenlijk tot snel!

THE EXPLORERS VAN EEN INTENSE REIS





In de natuur gaan we plezier beleven én leren! Want je bent natuurlijk ook bij ons om mooie stappen te leren zetten, zodat je je fijner voelt!

Op avontuur in de natuur

Eén dagdeel per week gaan we samen samen naar buiten om daar actief het avontuur aan te gaan. Een echte explorer zit natuurlijk niet de hele dag binnen!

Het doel tijdens deze dagen is lekker actief bezig zijn, ontdekken waar jij van áán gaat en waar je energie van krijgt. Dit doe je samen met de begeleider van Een intense reis én de andere Explorers!

Wat we gaan doen is iedere keer weer een verrassing. Wij houden er natuurlijk ook van om lekker creatief, nieuwe dingen te verzinnen. Om je enthousiast te maken, willen we natuurlijk wel een tipje van de sluier oplichten!



Maak een Vogelhuisje 



OP AVONTUUR BIJ DE PAARDEN



WAT LEEFT ER IN DE SLOOT?

WERKEN OP DE BOERDERIJ

Op locatie leer jij steeds meer de kapitein van jouw schip te worden. Een goede kapitein weet wat hij nodig heeft en kan goed samenwerken. Maar een goede kapitein heeft óók plezier!

Samen op locatie

Eén dagdeel per week zijn we samen in de praktijkruimte in Lekkerkerk. Hier ga je op zoek naar jouw talenten en ga je aan de slag met dingen die je lastig vindt.

Het doel tijdens deze dagen is jouw talenten ontdekken, jezelf goed te leren kennen en te ontdekken wat jij nodig hebt om je fijn te voelen. Tijdens deze dagen gaan we actief aan de slag, doen we spellen en leren we goed te kijken naar onze gevoel en emoties en wat we zelf nodig hebben om ons fijn te voelen

Wat we gaan doen is ook hier weer iedere keer een verrassing, maar we hadden al wel wat ideetjes!



Creatief bezig zijn



Ontdek je gevoel

